



Kinderyoga

Ontspannen op een speelse
en vrolijke manier

Elke donderdag vanaf
28 september



Kinderyoga

Kinderyoga is goed voor elk kind en kan al vanaf 4 jaar. De kinderen leren zich op een speelse en vrolijke manier te ontspannen. Ze worden meegenomen op reis door de jungle en imiteren allerlei dieren waaronder de klassieke yogapositionen zoals de slang, de leeuw en de vlinder. De kinderen gebruiken daarbij hun fantasie en hebben vooral veel plezier.

Lesgeefster: Chantal Cornette - www.yogabalanza.be

Wanneer?

donderdag 28 september
donderdag 12, 19 en 26 oktober
donderdag 9, 23 en 30 november
donderdag 7 en 21 december

2de en 3de kleuterklas: 16u - 16u30
1ste en 2de leerjaar: 16u45 - 17u30

Prijs?

36 euro voor 9 lessen

Waar?

Hoeve Hangerijn (naast school Paalbos)
Gemene Weideweg Zuid 113
8310 Assebroek

Kinderen worden opgehaald en teruggebracht naar de school door lesgeefster Chantal Cornette van Yogabalanza.

Schrijf je kind nu al in voor het nieuwe schooljaar 2017 - 2018!

Inschrijven **voor 23 juni** en inschrijvingsstrookje afgeven aan juf/meester

Deelname definitief door storting op BE08 3800 8097 9513 met mededeling 'kinderyoga' - vzw Gezondheidsschool, Revillpark 1, 8000 Brugge



Naam ouders:.....

Naam kind(eren):.....

Adres:.....

GSM:.....

E-mail:.....

Kiest voor: kinderyoga 16u - 16u30 kinderyoga 16u45 - 17u30